

## Esther leent kosteloos haarwerk uit Doelgroep mensen met kanker

2 dagen geleden □ 3 minuten





door Melisa Verheijen

**E**en 'simpele' vraag zette Esther Hogeweg-Hollander (49) een aantal jaar geleden aan het denken. Ze zette een stichting op waar vrouwen, die door chemo hun haar verliezen, kosteloos een haarwerk kunnen lenen. "Een intense job, maar ik blijf dit voor altijd doen."

Doetinchem - Het zou je maar gebeuren: je voelt een piepklein knobbeltje in je borst en gaat voor de zekerheid naar de dokter. Wat blijkt? Kanker.. Het overkwam de Doetinchemse Helga van Moerkerk. Door chemo begon haar blonde bos haren uit te vallen. Met een lach en een traan knipten haar man en kinderen alle blonde lokken eraf. "Mijn kale hoofd verborg ik met een mutsje, maar ik wilde ook wel weer heel graag mijn haar terug."

Haar eigen haar kreeg ze niet zomaar terug, maar dankzij Hair4Her kreeg de Doetinchemse tóch een weer een blond koppie. Ze kon bij de stichting kosteloos een pruik uitzoeken die bij haar past. "Het was een ochtend om nooit te vergeten. Zó'n bijzonder moment!"

**'De meest gave, maar ook meest intense job ooit'**

De persoon achter deze bijzondere stichting is Esther. Een vrouw met een missie: "Iedereen in Nederland moet weten dat de mogelijkheid om een haarstuk te lenen er is. Pruiken zijn ontzettend duur en kan je zo'n 3.000 euro kosten", laat de Arnhemse weten.

Via stichting Hair4Her kun je dus een haarwerk lenen. Heb je 'm niet meer nodig? Dan breng je 'm terug, zodat het een tweede leven krijgt. "Natuurlijk gaat er een heel wasritueel aan vooraf. Een haarstuk is heel persoonlijk. Ik vergelijk het weleens met het doorgeven van ondergoed."

Esther is zelf kankerpatiënt geweest en werd een paar jaar geleden aangesproken door iemand die thuis nog een haarwerk had liggen, maar die niet meer nodig had. "Of ik iemand kende die het kon gebruiken. Bij die ene pruik is het allemaal begonnen. Inmiddels heb ik 450 pruiken, allemaal met een verhaal. Ik zou er een boek over kunnen schrijven!" Vrouwen, maar inmiddels ook mannen en kinderen lenen bij Esther een haarwerk.

Als we vragen hoe zo'n afspraak om pruiken te passen werkt, begint Esther te stralen. "Dat is een heel bijzonder moment waarin gelachen en gehuild wordt. Soms past een haarstuk totaal niet bij iemand en dan ziet dat er heel grappig uit, maar op een gegeven moment heb je een haarwerk te pakken die écht bij die persoon past. Dan draai ik de kappersstoel om en dan komt het wow-moment. Een vrouw heeft zichzelf dan zolang kaal gezien en ineens heeft ze weer haar. 'Daar ben ik weer' is dan hun reactie."

Wauw, wat een indrukwekkend moment moet dat zijn! "Het is de meest gave, maar tegelijkertijd meest intense job ooit. Mensen zoals Helga komen binnen met een handdruk en gaan weg met een knuffel. Nou, dan maakt mijn hart een huppeltje hoor."